



Hallo vrienden! Onze groeten vanuit het warme noorden van Argentinië.



☺ Ik weet niet waar te beginnen om jullie alles te vertellen wat we hebben meegemaakt in deze eerste maand van het jaar 2024! Hoewel januari een vakantie maand is voor iedereen, was het voor ons een vol activiteiten en uitdagingen. Onze vakantie komt later, haha ☺, dus benutten we de kans om velen die vrij zijn van werk en school te betrekken bij het dienen van de Heer!

### Op 06 januari kwamen de 3 wijzen uit het Oosten aan.



Ja, dezelfde die cadeaus aan Jezus gaven, komen ook naar Argentinië op hun kamelen. 's Nachts, terwijl de kinderen slapen, laten ze cadeautjes achter voor het kind dat zijn schoenen, water en gras voor hun kamelen heeft achtergelaten! Dit is het traditionele en populaire feest voor kinderen in Argentinië.



Dit jaar brengen we, net als de afgelopen jaren, de drie wijzen en ook

Jezus, de Koning der koningen. Natuurlijk komen ze niet op kamelen, maar in een bestelwagen.

En als we popcorn maken? Elke familie in de kerk bereidt zich voor met minimaal 100 zakjes popcorn per gezin. We zijn niet veel families, maar dit jaar hebben we meer dan 1000 kinderen bereikt met slechts één zakje popcorn per kind. 🍿👍 Die dag gaan we in een karavaan, huren we geluid en zetten het op onze bus en vergezellen we de wijzen om popcorn of gewoon snoep uit te delen aan de kinderen. Elk kind wil Jezus en de wijzen aanraken! Het wordt het ideale moment om de liefde van Jezus te delen in minstens 4 of 5 wijken die we bezoeken.



Jezus, ik wil je niet loslaten.

Ik kan jullie een van de gevallen vertellen die me raakten. Het is het verhaal van een meisje dat, toen ze Jezus zag, snel naar hem toe rende, zijn hand pakte en niet wilde loslaten. Ze raakte teder zijn mantel aan en te midden van de drukte en hectiek van onze missie vroeg ze Jezus om zijn oren naar haar toe te buigen en zei ze: " \_ Jezus, wat zijn je kleren mooi en hoe mooi ben jij?



"Ik wil niet van je weggaan!" ♥Dat meisje bleef volhouden om de hand van Jezus vast te houden tijdens de hele activiteit totdat we die buurt verlieten!

Ik zou zoveel andere ervaringen zoals deze kunnen vertellen..... Die dag eindigden we uitgeput van vermoeidheid, niet te vergeten dat ze nu de officiële koningen zijn van de stad!



De burgemeester vraagt elk jaar om de aanwezigheid van de wijzen en zo wordt de activiteit afgerond op het centrale plein, waar we een ongelooflijke menigte kinderen bereiken! We eindigen een dag erg vermoeid maar gelukkig dat we hebben gedaan wat we moeten doen in onze missie.

### Bezoek van Jucum (Jeugd met een Opdracht)

We waren net klaar met het afscheid van de wijzen en maakten ons klaar om een team van 8 jonge missionarissen van de jeugd met een missie te ontvangen. Van 15 tot 21 januari was het een intensieve week van activiteiten! We organiseerden allerlei zomeractiviteiten.

We bezochten een vakantiekolonie georganiseerd door de gemeente Metán.



Daar deelden we met snoepjes, toneelstukken, dansen, spelletjes en liedjes met meer dan 70 kinderen over de liefde van Jezus.

### Vakantiekolonie voor kinderen van onze kerk!



Het zijn er misschien niet veel, misschien 15 tot 20 kinderen, maar in de kolonie ontwikkelen we activiteiten om te ontdekken welk potentieel elk kind heeft en wat het kan doen om Jezus te dienen.

We organiseerden een spa voor vrouwen, een moment om te praten, te recreëren en de vrouwen te verwennen.



### **Fiesta de los Colores!**

Het is een speciale dag, want we vullen de dag met kleuren. We bereiden clowns-kostuums, prinsessen, superhelden voor en gaan op pad om de liefde van Jezus te delen in verschillende activiteiten, spelletjes, dynamieken, dans en muziek. De komst van deze missionaire groep was echt een grote hulp en aanmoediging voor ons!

In Metán blijven we bidden voor nieuwe vrijwilligers die op korte of lange termijn kunnen komen en ons gewoon kunnen bezoeken, het is als verfrissend water voor ons als zendingen en voor onze missie.

### **Een beetje over de familie**

Deze maand regent het veel, en we hebben ons toegewijd aan het bouwen van muurtjes rond ons huis, omdat het op een heuvel ligt en ons terrein veel hoogteverschillen heeft en soms instort of wordt overstroomd door de zware regen.



Svetlana, Petra en Hanneke, zijn ons favoriete team! Ze rennen naar waar wij gaan. Dit jaar vergezelden ze de wijzen en waren ze coördinatoren van de choreografieën in elke wijk, terwijl ze hielpen bij de verschillende activiteiten! Ze weten hoe ze andere kinderen moeten dienen, slapen uitgeput in onze bus omdat het overdag moeilijk was om naar huis terug te keren vanwege het coördineren van het missionaire team. En ze eten wat ze onderweg vinden omdat we geen tijd hadden om te koken! We zijn God zo dankbaar dat we zulke flexibele dochters hebben die genieten van wat wij doen.

deze maand werkten we hard, mobiliseerden mensen en creëerden activiteiten om door te gaan met de missie.

We zijn ook begonnen met een nieuw radioprogramma op Omega.



ons radiostation! Het programma is gericht op het begeleiden en aanmoedigen van huwelijken. Dit is slechts een klein beetje van januari.

De hele maand is voorbij en we wachten op onze vakantie! Soms denk ik dat het einde van het jaar nog niet voor ons is gekomen vanwege de voortdurende activiteiten!

### Gebedspunten

- Voor onze financiën:
  - De inflatie in Argentinië stijgt snel, en we aarzelen bijna om naar de supermarkt te gaan. Prijzen veranderen van de ene dag op de andere! (Alleen duurder) We beperken ons tot het consumeren van alleen het meest essentiële, maar tegelijkertijd zien we de trouw van God die ons niet in de steek laat.
- Voor de bouw van ons huis:
  - We moeten nog steeds de keuken afmaken!
- Voor onze bus:



Financiën voor totale reparaties of een nieuwe. Het heeft al verschillende keren technische reparaties en service ondergaan en is nu 11 jaar oud. Het is ons belangrijkste werkinstrument; zonder de bus kunnen we bijna niets doen.

De laatste keer was het voor een controle, Marinus en ik waren een beetje nerveus over de diagnose die de monteur ons zou geven. We hadden bijna een week geen mobiliteit en de reparatie was moeilijk. Op de dag dat de bus thuis kwam, keek ik naar de Missiebus! En ik zei tegen mezelf: "Mijn oude vriend, hier ben je weer thuis! Je bent ons geweldige team, we hebben zoveel reizen, bergen en avonturen beleefd terwijl we God dienen.

Op een dag zal ik jullie schrijven over de avonturen van de Bus! En dan zullen jullie begrijpen waarom het onze oude metgezel is."Nou, ik ga afscheid nemen; de rest vertel ik jullie in de nieuwsbrief van februari! Bedankt dat jullie onze armen ondersteunen met gebed en financiële bijdragen aan onze missie. We houden van jullie! Hier om jullie te dienen, jullie missionarissen: Marinus, Monica, Svetlana, Petra, Hanneke, Petra.



Stichting Zera Metan NL47 RABO 0147495857

voor donaties direct naar de familie. M. van Heuvelen: NL35 RABO 0313010277

Contact: [mvanheuvelen@zerametan.org](mailto:mvanheuvelen@zerametan.org)