



Beste vrienden,

momenteel zijn we in Nederland! We blijven tot eind september en dan gaan we weer met veel zin terug. Maar nu eerst een tijd van rust met de familie en ook een tijd om nieuwe contacten op te doen. Vandaar ook deze nieuwsbrief.

De laatste keer was alweer 4 jaar geleden en in de tussentijd is er veel gebeurd. De vorige keer was meer een uitvlucht. De vader van Monica was net overleden, de kerk 'Casa de Dios' zat dus zonder pastor en werden wij naar voren geschoven. En op de dag van onze bevestiging als voorgangers kreeg Monica een miskraam, ze was 4 maanden zwanger. Nu is de situatie heel anders. We zitten goed in onze rol als pastores en we hebben nu onze derde dochter, Hanneke Alegra. Dit betekent blijdschap in het Spaans.



Kerkbouw in "Rio Piedras"



Na heel wat jaren hebben we eindelijk het besluit genomen om met de bouw van de nieuwe kerk in *Rio Piedras* te beginnen, een klein dorpje op 25 km afstand van Metan. Het ontwerp is gemaakt door een architect uit Groningen en samen met Ariël (een gemeentelid uit Metan) zijn we begonnen met de fundamenteën. Hij zei tegen me dat hij niet terug zou gaan naar Metan voordat deze klaar zijn. Nu heb ik

met de bouw van mijn eigen huis genoeg ervaring om te weten hoe dat moet, dus aan de slag!



Na een maand, 1100 meter betonijzer, 40 zakjes cement (50 kg per stuk) verder, is de fundering klaar! Samen met een groep van *Jeugd met een Opdracht*, die toevallig net in die week op bezoek kwam om mee te helpen met bouwen hebben we *De Eerste Steen* gelegd. In de komende maanden zullen de muren gemetseld worden. De kerk zal 11 meter bij 7 meter worden met twee verdiepingen. Het onderste gedeelte wordt een multifunctionele ruimte: zondagsschool, jeugdclub, comedior, kerkdiensten, huiswerkbegeleiding, etc. Het bovenste gedeelte wordt een woonhuis voor een toekomstige pastor die een roeping heeft voor het dorpje Rio Piedras en daar permanent wil wonen.





Het nieuwe gebouw zal vooral gebruikt worden voor de kinderclub: *"Jesus tu Maestro"*. Met ons personenbusje gaan we met een groep jongeren van de moederkerk in Metan naar Rio Piedras. Daar wachten de kinderen al op ons. Er wordt begonnen met een ontbijt, dat krijgen ze thuis vaak niet.

De stichting Zera Metan heeft 150 kg melkpoeder gekregen. Dat komt zo: een vrachtwagenchauffeur moet van de rechter een hele boete betalen of melkpoeder aan een stichting geven. Toevallig kende hij ons, dus nu hebben we genoeg melk voor het hele jaar. Parallel aan de kinderclub in de morgen is er nu jongerenclub. Als de kinderen ongeveer 12 jaar zijn verliezen we ze vaak uit het oog: ze zijn geen kind meer. Daarom zijn we nu de jongerenclub begonnen: dit wordt geleid door José. Hier komen jongeren met grote problemen: suicide, alcohol en drugsverslaving, etc. Nu is een meisje dat vroeger



wel eens naar de kinderclub ging zwanger, ze is 14 jaar. Juist nu is *Jeugd met een Opdracht* in Argentinië bezig met het opzetten van een landelijk netwerk van vrouwen die kwetsbare vrouwen helpen bij hun (ongewenste) zwangerschap. Er is een landelijk gratis telefoonnummer en vrouwen in de buurt van Metan worden doorverwezen naar Monica, omdat zij onderdeel is van dit netwerk. Dit alles is opgezet omdat in Argentinië sinds 2021 abortus wettelijk is toegestaan en op deze manier vrouwen van een abortus te weerhouden.

Zendingsreis naar Tolar Grande

De "Casa de Dios" is een missionaire gemeente. En na het lezen van Handelingen 1:8, waarin staat dat we *'tot het uiteinde van de aarde'* moeten gaan, hebben we besloten daarheen te gaan. We wonen er toch vlakbij. In februari ben ik met een paar gemeenteleden uit Metan waaronder Matias, de broer van Monica en Svetlana mijn 9 jarige dochter, naar *"Tolar Grande"* gegaan. Dit is een klein dorpje van zo'n 200 personen groot en ligt hoog en afgelegen in het Andesgebergte. Het weggetje ging over toppen van 4580 meter hoogte!





In dit hele gebied is geen kerk en hebben ook geen christenen gevonden, er zijn wel overal katholieke kerken, de priester echter komt maar eens per jaar. Het weer was trouwens erg slecht en we zaten op het hoogtepunt van de coronagolf, dus mensen waren afstandelijk. Maar we hebben een goede indruk gekregen. In 'San Antonio de los Cobres' hebben we een tussenstop gemaakt. Dit is een stadje van 6000 inwoners en hier is al een kerk gesticht door een Zweedse zendeling. Deze kerk was echter gesloten: er werden al een paar jaar geen samenkomsten meer gehouden en het begon al wat te vervallen.



Afgesproken werd om weer samenkomsten te gaan houden, ieder 1 keer per maand. Matias ging echter elke week heen, en is nu sinds kort de officiële Pastor in de *Iglesia de los Andes*! Deze gemeente zal als basis dienen om verder de bergen in te gaan.

Hiervoor hebben we meer mensen nodig. Op onze tussenstop naar Nederland waren we vijf dagen in Brazilië en daar heb ik ook gesproken in een kerk. Zij willen 10 jongeren sturen voor een paar weken. Eind september als we weer terug vliegen worden we weer verwacht in hun gemeente.

We hebben voor dit zendingsgebied een 4x4 nodig, het busje dat we nu hebben is daar eigenlijk niet geschikt voor. Daarom staat deze op het verlanglijstje. Ook hebben we voor elke trip ongeveer 60 liter diesel nodig.



Radio Omega 97,9 MHz



Met onze eigen radiostation gaat het goed. We zenden 24 uur per dag het evangelie uit:

muziek, preken, onderwijs, live radio programma's van andere radio stations en natuurlijk onze eigen programma's. In de afgelopen tijd zijn er twee *repeaters* bijgeplaatst. Één in *San Antonio de los Cobres* (3750 meter) en eentje in *Cobres* (3500 meter). Op de foto's is het prototype te zien, die ik zelf ontwikkeld heb. Zo komt mijn studie Elektrotechniek toch nog van pas. Het doel is om veel meer (tientallen) van deze kleine radiozenders te plaatsen in gebieden waar het evangelie nog geen vaste voet aan de grond heeft. In materiaal kost zo'n FM station ongeveer 250 euro. Met een gift aan de stichting kan ik het materiaal kopen en meenemen naar Argentinië.

Casa de Dios

De moederkerk heeft de meeste activiteiten: daar zijn we vrijwel elke dag. Zo is er dinsdag de kerkraadsvergadering en zondagschool voorbereidingen, woensdag is er een bidstond, donderdag is er theologisch onderwijs, vrijdag is mijn radioprogramma, zaterdag is er de jeugddienst en zondag is de algemene samenkomst. Vrijwel alles is in de avond behalve de bidstonden maandag tot donderdag, die zijn om 6 uur 's morgens. Omdat *Casa de Dios* het huis van God is, willen we ook echt een huis zijn. Door de weeks zijn er vaak mensen te vinden die gewoon in de kerk (huis) willen zijn. Ook hebben we twee zendingen op bezoek gehad, die we vanuit de kerk ook financieel ondersteunen. Eén naar Mali en naar Polen. Ook is een stel getrouwd, zijn er mensen gedoopt en zijn er babies gepresenteerd. In juli was de 36ste verjaardag van de kerk, de burgemeester van de stad kwam ook nog even langs op het feest in de kerk.



Los Reyes (3 koningen)

In Argentinië is het vieren van 3 koningen ongeveer gelijk aan Sinterklaas, echter met een wat meer christelijke boodschap. De Stichting Zera Metan trekt op deze dag de buitenwijken van de stad in met kleine cadeautjes, met daarin Het Grote Nieuws bevestigd.



Ons huis



Omdat we geen vast inkomen hebben, kunnen we geen hypotheek afsluiten. Daarom heb ik ons eigen huis gebouwd: steeds bouw materiaal kopen met het geld dat op dat moment beschikbaar was. De bouw begon in 2008 en is in drie fases gebouwd. De afgelopen maanden ben ik veel bezig geweest met het afbouwen van onze slaapkamer en badkamer.

Bij terugkomst moet de slaapkamer van Hanneke Alegra nog afgebouwd worden, dan moet ze leren alleen te slapen. En daarna een keuken voor Monica, ze wacht daar al meer dan 10 jaar op. Daar is nog niet mee begonnen,

dus alle aansluitingen moeten nog gelegd worden en het geld voor de inbouwapparaten is er nog niet en echte keukenkastjes die langzaam dichtklappen.

Eind september vliegen we weer terug naar het Noorden van Argentinië. We kunnen trouwens iemand meenemen die ons wil meehelpen en een tijd wil blijven. Mocht je zo iemand zijn, of ken je iemand, laat het me vooral weten.

Dios te Bendiga!

Mariano & Monica van Heuvelen



Stichting Zera Metan (ANBI)
KvK Nummer: 01155402
IBAN: NL47 RABO 0147 4958 57
www.zerametan.org
whatsapp: +31638238705

Persoonlijk M. van Heuvelen
Pueyrredon 131, Metan,
Argentinië
mvanheuvelen@zerametan.org
IBAN: NL35 RABO 0313 002 77